

Limericks

Onlangs teruggevonden in m'n paperassen: Enkele limericks, die ik kreeg op zo'n voordrachtsmiddag in Langerak van mijn oud-leraar, dhr. Arie Bor, geboren in de Minkeloos, nu wonend in Bennekom, doctor in de Letteren. Hij schreef ze onder het pseudoniem Ria Boer en wij mochten ze gebruiken. We hebben er al eens geplaatst, maar de volgende nog niet.

*Drie weer overdwers klonk geloei;
't Was bizzo en lijfluk gestoei.
Veul gerêêp en gerag
En onstuimig gedrag.
Zo gaotta mi tuchtige koei.*

*Veul ouwe, veuroorlogse boere
zijn hartstikke gek op pondoere.
De stêêne in 't kissie;
Om bôône, da wissie.
Je kan daorbij flink ouwehoere.*

*Een landman bekint as boer Hink,
Die kocht op te mart 's een pink
Mit goeie meniere
En beste pepiere.
Mar... nou de melk nog, zee Hink.*

*Gààrt boerde tot ieders plezier.
Hij zurgde vur mins en vur dier.
En kort na het ete
(soms leek het meer vrete),
Dan boerde die om ut kwartier.*

*Toen Aai naor de veurlichting moest,
Verschrok tie van al ut gesmoes.
Dekselalevel,
Wa dun geprevel,
En al da gekonkelefoes.*

*Me zwaoger ha molle om 't huis.
Ze wiere vur hum host een kruis.
Hij kocht een paor klimme,
Mar wa doch ie, verd...,
Ze vroette d'r langs, da gespuis.*