

# Interview

## *Mit d'n Schouw naor de Meule*



De reis ging dit keer naar Kinderdijk, waar in een van de vele molens die daar staan, een praatje gemaakt werd met Gerrit Hoek, molenaar van beroep, die zijn geliefde vak moest verlaten toen het samenspel van mens en natuur werd vervangen door machines. Hij vond daarna werk als arbeider op een scheepswerf maar, zegt hij "Ik het 't daer gêen dag naer m'n zin gehad". Hoek kon gelukkig wel op 'zijn' molen blijven wonen, en nu hij gepensioneerd is geniet hij weer volop van het wonen in het wijde polderlandschap. Rustend is hij nog niet echt, want hij is vogelwachter bij de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard en op zaterdag in de zomermaanden oefent hij zijn oude beroep weer uit. Dan staan alle molens weer in hun oude glorie te draaien (onder voorbehoud dat er voldoende wind is). Louter als toeristische attractie weliswaar, maar toch!

*Maar hoe komt dat nou dat er twee molenstelsels zijn, die van de Overwaard en die van de Nederwaard, is dat apart? Zijn dat ook twee werkgevers?*

"Ja, d'r waere altijd twêê waterschappe, d'n êêne, d'n ôôverwaard, bemaalde de noord-ôstkant van d'n Alblasserwaard en d'n andere, de nederwaard de zuidwestkant, zek mar zegge. Dat waere twêê aparte waterschappe. Ze correspondeerde wel same, dat wel netuulijk. Mar nou de leste jaere zijn die twêê bij mekaer gekomme. Nou zitte ze ok nie meer met d'r kentoer hier an de Kinderdijk en in Alblesserdam, mar nou zitte ze hêelemael in Gurrekom.

Kijk, eerst lôôsde iedere polder gewôôn op de revier, maar deurdat 't land laeger kwam te legge en 't buitewater hōoger wier kon dat nie altijd meer en toe hebbe ze die boezems hêelemael hier nar toe gegraeve, omdat 't hier 't laegste punt van de Waerd is. Laeter kon dat ok nie meer, toe hebbe ze hier stukke land genōome en daer hen ze dijkes omhêên gelege en dat wiere dan boezems. Hōoge boezems, want ze lage as 't waere bovenop 't land. As 't dan al mar hōog water was in de revier en ze 't water nie gewôôn konne lôôze, dan wier 't van de gewōone boezem omhōog gemale naer dien hōoge boezem en daer deur kon 't makkelijker op de revier gelōôsd worde. En dat opmaele van de ene naer d'n andere boezem, daer zijn nou deuze meules voor gezet. In 1740 zijn ze gebouwd. Ja, d'r staen d'r acht an d'n Overwaard en acht an de Nederwaard.